

Wat een bestaan, wat een luizenleven ...



Caleidoscoop in gesprek met Jan H.

Goeiedag iedereen!

Ik ben uw bovenbuurman, Jan Hoofd Luis. Gelukkig getrouwd met ons Jeannine en trotse vader, opa, overgrootvader van een heleboel kleine Hoofd Luisjes. Nu herkent u me, nietwaar? Tuurlijk, ik ben vast bij u thuis of op de school die u begeleidt ook al een paar keer op bezoek gekomen. De familie Hoofd Luis voelt zich namelijk overal thuis, of het nou een appartementje in Ukkel of een statig kasteel in Kasterlee is.

Ik wou me even komen verontschuldigen. Want we bezorgen u drukke tijden, hé. Weeral luizen op school? Natuurlijk zijn er luizen op school. Wij zijn leergierig en we houden van mensen. Op school zitten, dat is voor ons een feest. En dan krijgt u de telefoons binnen. U moet onmiddellijk komen. Gewapend met luizenkammen en pesticiden. Men kijkt uw richting uit om een kriebelteam te coachen. Alle kinderen nakijken. Briefjes meegeven. Opvolgvergaderingen plannen. En dat terwijl u al zo veel werk heeft. Wij snappen dat u onze komst soms met een zucht aanhoort. Wij snappen al die heisa ook niet, hoor: Heus, wij zijn nette beesten. Vlooiën en teken, dat zijn gemene snoodaards. Die brengen ziekten over. Dat doen wij niet! Voor uw gezondheid zijn we minder lastig dan een verkoudheid. Als iedereen in november weer zakdoekjes vol snottert, dan moet het CLB toch ook niet komen opdraven?

Nou ja, het kriebelt wel als we op uw hoofd zitten. Dat geven we toe. We snappen dus ook wel dat mensen ons niet te lang te gast willen hebben. Met een eenvoudige ingreep zijn we ook zo weg, hoor: Misschien moet u dat nog eens tegen de mensen zeggen. Kijk, wij hangen vast tegen de haren op uw hoofd. Daarom hebben kale mensen dus geen last van ons! Als u ons daaraf bonjour met een netenkam, dan vertrekken we. En als u de haren zo glad maakt dat wij onze grip verliezen, dan vertrekken we ook. Dat laat u altijd mooi zien in uw PowerPoint over de natkammethode, nietwaar?

Zijn we écht hardnekkig (Lowie, de oudste van onze Marc, die kan blijven hangen na 14 dagen volgehouden natkammen, dat kereltje heeft biceps, ongelooflijk, en ook onze babynetten klemmen zich goed vast aan haren), dan kan u bij de apotheek langsgaan om speciale luizenshampoos. En volg dan vooral de instructies van uw apotheker. Anders worden wij van dat spul alleen sterker. Zoals onze Sean het voordeed.

Sean, dat is de jongste van ons Nora. Die heeft een tijd in de VS gewoond en is daar superluis geworden. Ze zijn daar namelijk nogal tuk op chemische bestrijdingsmiddelen van luizen. En de mensen gingen die niet alleen gebruiken

als ze luizen hadden, maar ook preventief. 'Baadt het niet, het schaadt ook niet', moeten die Amerikanen gedacht hebben. Maar dan in het Engels, welteverstaan. De Amerikaanse luizen kennen ook een spreekwoord: 'If it doesn't kill me, it will make me stronger.' Ze werden immuun tegen pesticiden. Pesticiden waar wij van zouden omvallen (ze beschadigen namelijk ons zenuwstelsel), daar krijgt onze Sean gewoon de slappe lach van. Eigenlijk is het een beetje gegaan zoals met die antibiotica van jullie, hé. Veel te vaak gebruikt, en nou kunnen de bacteriën ertegen. De volgende generaties luizen zal u niet meer kunnen bestrijden met pesticiden die voor u veilig zijn.

Misschien moet u het ook niet altijd zo ver gaan zoeken in preventie. Bon, ik breng hier mijn eigen huisvestingsmogelijkheden in gevaar, maar ik vind u een bijzonder sympathiek publiek en daarom wil ik u ook wel een handje helpen met deze tips. Geef ze gerust door aan uw scholen.

„ Wij snappen al die heisa ook niet, hoor: Heus, wij zijn nette beesten.

1. **Wij gaan graag in bad.** Net zoals u. Na een gewone wasbeurt met shampoo voelen wij ons helemaal fris en opgekikkerd. Wij kunnen namelijk erg lang onze adem inhouden onder water. Het haar helemaal glad maken met een conditioner en uitkammen volgens de regels, en dan pas pakken we onze koffers.
2. **Wij hebben survival skills.** Wij zitten op kinderhoofdjes die behandeld worden met lavendelolie en vette papjes. Er wordt gekamd met elektrische luizenkammen. Er worden pilletjes verkocht die zouden helpen om haren luisvrij te houden. Helpt dat? Neen. Laura, de achterkleindochter van ons Vera, zit momenteel in een wetenschappelijk labo en kon daar lezen dat de effecten niet bewezen zijn. Persoonlijk hou ik zelfs van de geur van lavendel.
3. **Wij hebben een grote boon voor kleuters, lagereschoolkinderen en fashionista's.** Kortom, voor alle mensen groot en klein die al eens graag

een muts of hoed of sjaal van iemand anders passen. Wie in de verkleedkoffer op school géén mutsje vindt, krijgt een speciale vermelding in de volgende Caleidoscoop!

4. **Wij zijn trendy.** Wij zijn dus dol op sociale media en vooral op selfies. Zeker als jongeren dan met hun hoofden tegen mekaar gaan hangen om met z'n allen op de foto te kunnen. Zo geraken wij ook nog eens ergens.
5. **Wij zijn blijvers.** We komen met u mee uit vakantie, zitten samen met u mistroostig naar de novemberregen te staren (wél een goed nummer van Guns 'n Roses, November Rain!), zoeken samen met u paaseieren. Een kriebelteam dat een keer voorbij wappert in oktober, daar hebben wij toch wat medelijden mee. De volgende week zijn we namelijk terug. Nou kunt u geen wekelijkse rondes houden, dus lijkt het mij nuttig dat u met zijn allen gaat bedenken hoe u ouders en kinderen zelf de teugels in handen kan geven.

I Daarom ook vindt u soms nog wel een weledelgeleerde professional die aanraadt om de haren van kinderen af te scheren. Ik denk dan altijd 'verstand en empathie zijn echt wel verschillende dingen'. Wie graag met een Kojakkopje door het leven gaat: doen! Ik ken een boel mensen die daar beeldig mee zijn. Maar laten we alstublieft geen kindertranen van meisjes en jongens die hun haarbos mooi vinden veroorzaken met schaar en tondeuse.



Met een eenvoudige ingreep zijn we ook zo weg, hoor.

Beste CLB'ers, ik zie u vast nog wel eens in levenden lijve. U moet dan maar denken: 'het is zoals een verkoudheid, daar is hij weer'. We bespreken hoe we dan verder gaan, en u maakt zich niet al te veel zorgen om mij. Afsproken? Ondertussen heeft u veel groeten van ons Jeannine, ons Vera, ons Nora, onze Sean, onze Lowie, onze Marc en alle andere 165.894 Hoofdhuizen!

Van harte,
Jan



Het interview werd afgenomen door An V., eindredacteur Caleidoscoop en verder ook nog min of meer bedreven in preventieve gezondheidszorg. Ze is nu op weg om een grote fles conditioner te kopen.

howest

we develop people

Jongeren steunen jongeren
Methodie voor een positief schoolklimaat

PEER SUPPORT STUDIEDAG

2 mei 2017

howest.be/peersupport